

MARANATHA MARE

Oktober 2012

Jaargang 39 No 9

By die poskantoor as nuusblad geregistreer

EFFATA

*Ik ben doof -
de leegte in mijn oor
is zwart als een rottende vrucht.*

*Ik ben stom -
een zware steen mijn tong in mijn mond.
Nooit kan ik je roepen.*

*Maar ik versta de taal van de huid.
Wanneer iemand mij aanraakt,
onderscheid ik:
warm en koud,
teer en stevig,
goed en slecht.*

*Degene, naar wie ze mij heenbrachten,
was goed.
In mijn dode oren
greep hij met handen van liefde.
Als een kus
was zijn speeksel op mijn mond
en ik zag,
hoe hij zuchtte.*

*Toen liet de band van mijn tong los
en de oren,
de dove oren,
hoorden.*

*Hij beval mij daarover te zwijgen.
Maar zeg nu zelf, Heer:
Hoe kan ik nu niet zingen over jou,
dat jij mijn lippen bevrijdt.*

Friederike Nestler

<http://gedicht.canandanann.nl/liturgie/liturgie01.htm#EFFATA>

okt 2012 / 2

Effata – Ga open!

Op zondag 16 september ging dominee Douwe Wouters uit Nederland voor. De lezing was uit Marcus 7: de genezing van de man die doof was en gebrekkig sprak. Jezus, raakte zijn oren en tong aan en zei: '*Effata*', wat betekent: 'Ga open!' Meteen was hij genezen.

Bij de kerkenraadsvergadering na de dienst werden de problemen in de Hervormde Kerk besproken. Een groepje in de kerk is ontevreden is met Besluit 54 van de Algemene Kerkvergadering van 2010. Daarin erkende de kerk dat alle pogingen om apartheid te rechtvaardigen, verkeerd waren. De Buitengewone AKV van 2011 bevestigde dit met een opvolgbesluit. Daarmee bracht de NHKA eindelijk een einde aan haar apartheidsgeschiedenis.

En nu lijdt de kerk onder de gevolgen. Het groepje ging sindsdien tot verschillende acties over:

- Een aantal predikante verlieten de Hervormde kerk. Ze namen gemeenten en kerkgebouwen met zich mee.
- Anderen zijn in proces om kerkeigendom aan een vereniging genaamd de *steedsHervormers* over te dragen.
- Nog anderen betalen geen synodale heffingen meer.

Dus: niet alleen strijd, maar ook financiële problemen. Minder inkomsten en meer uitgaven. De kerk moest rechtsadvies verkrijgen en dat kost allemaal geld.

De kerk vraagt gemeenten nu om te helpen. Het verzoek is R10 per lidmaat additioneel bijgedragen vóór februari 2013.

De Nederlandsprekende Gemeente was betrokken bij de lange geschiedenis van deze problemen. Dominee Joop Lensink sprak bij elke Algemene Kerkvergadering tegen Artikel III van de oude Kerkwet, waar volgens slechts blanken leden van de NHKA mochten zijn.

Met Artikel III eindelijk weg, gaf dat groepje telkens weer nieuwe redenen waarom ze doorgingen met hun strijd. Eerste wat het de belijdenis. Toen werd het de interpretatie van 'de mens als beeld van God', van de maagdelijke geboorte, van de opstanding – noem maar op.

Deze gemeente die altijd al standpunt heeft ingenomen tegen apartheid, wil de kerk nu ondersteunen, vond de kerkenraad. Er werd besloten om

de gemeente te informeren. En dan stichten we een fonds om de gevraagde R10 per lidmaat binnen te krijgen.

Hoe dat fonds zal heten? We willen geen negatieve naam die te maken heeft met 'problemen', 'apartheid', 'financiële tekorten'. Een positieve naam zochten wij.

'Effata', zei Rieneke plotseling.

Blijfant! Want *effata* betekent: 'Ga open'. En dit is wat er nu in de kerk gebeurt:

- De kerk *gaat open* voor anderen, voor iedereen, voor de naaste.
- Ook al doet dit *open gaan* pijn, de kerk is bereid om doen wat recht is.
- Deze gemeente wil haar daarin ondersteunen.

Jezus genas de man met het woord: '*Effata!*'

Met ons *Effata*-fonds wil deze gemeente bijdragen tot de genezing van de Hervormde Kerk. U hebt meegeholpen om de kerk tot hier te brengen. Samen met de kerk gaan we verder. Samen vieren wij dat we *kerk van Christus* mogen zijn.

**Wilt u meedoen?
Graag R10 voor het *Effata*-fonds
meebrengen naar de kerk
of inbetalen bij Marco.**

Hartelijk bedankt!

Yolanda Dreyer

Gemeentenieuws

Wij dragen steeds de volgende gemeenteleden, in gedachten en gebeden op:

- Marco van Wieringen – oog operatie ondergaan om retina te herstellen, het herstelproces ging langzaam, maar nu is hij veel beter en op een vakantie reis naar Indie en Amerika
- Yvonne de Koster – heeft last van een ooginfectie
- Jolanda Grobler – herstelproces gaat langzaam vooruit
- Rina Knoester – probleem met oog
- Henk van der Toorn is in verzorging opgenomen, Maaïke woont nu bij een van haar kinderen, voor beiden een grote aanpassing om niet meer samen te zijn

Op 28 augustus 2012 vond de inaugurele lezing van Prof Yolanda Dreyer plaats in het Senaatsaal van de Universiteit van Pretoria. Yolanda is 18 maanden eerder aangesteld als Departementshoofd van het Departement Praktiese Teologie, en de genoemde lezing vond alsnog plaats.

De titel van de lezing was : "Transvaluation of values in Practical Theology – a circular movement". Een flinke aantal gemeenteleden, alsook familie en vrienden woonden de lezing bij en na afloop van de lezing zei Vic Vernede: "Wij mogen dankbaar zijn dat Yolanda, met zoveel academische kwalificaties en kundigheid, bereid is om iedere zondag weer voor een handjevol Nederlanders te komen preken". Sela!

Op 31 augustus 2012, de laatste dag van Women's Day, stelde Jacqueline Williams, de vrouw van onze Rob Calmer haar boek "Women's Pearls" bekend. De bekendstelling vond plaats in de Women's Jail in Constitutional Hill. Verderop volgt een korte beschrijving/recensie van het boek. Er zijn nog exemplaren beschikbaar tegen R199 per boek, en u kunt navraag doen bij Ellen of Hanja als u een boek wilt bestellen.

Op 9 september namen wij onze nieuwe gerestaureerde Bijbel in gebruik. Na afloop van de dienst was er een wandeltocht in onze directe omgeving ten baten van bijbelverspreiding.

De wandeltocht werd geregeld door Wilma Strydom. Eerst gingen wij een kijkje nemen bij onze burens de St George's kerk, een Herbert-Baker kerk. Daarna vertrokken wij naar The View (Ridgeweg 18), jaren lang het huis van Thomas Cullinan, meesterbouwer, sakeman en diamantkenner. En ten laatste wandelde wij naar Northwards (Rock Ridgeweg 2), ook een schepping van Herbert Baker, en weer terug naar de kerk.

Daar wachtte Hanja ons op met een overheerlijke lunch – bedankt Hanja! Onze dank gaat ook aan Wilma Strydom die ons heel veel interessante geschiedenis kon vertellen. Ten slotte onze dank voor alle donaties: er is R2000 opgehaald die naar het Bijbelgenootschap kan gaan voor Bijbelverspreiding.

Via Stefan Smit kregen wij het volgend berichtje:

If you can speak Dutch and you are looking for a job, send your CV\ contact details to Taruna.poonan@kelly.co.za

Hartelijke dank

Mijn hartelijke dank voor de prachtige bloemen die ik op de eerste zondag in september, lentedag mee naar huis mocht nemen, het wordt heel erg gewaardeerd. De bloemen waren prachtig en ik kon er ruim 2 ½ week van genieten. Mijn hartelijke dank, ook voor de belangstelling, bezoeken en telefoontjes tijdens mijn ziekte.

Jeltje

Kanselbijbel

Op zondag 9 september was er een speciale dienst: wij namen onze kanselbijbel weer in gebruik. Het was geen nieuwe Bijbel maar onze hele oude kanselbijbel.

De kanselbijbel was van 1963, dus erg oud en viel uit elkaar en zag er niet meer uit. De eredienst commissie was eerst van plan om een nieuwe kanselbijbel te kopen, maar de prijs in euro's was niet te betalen en dan moest de zware bijbel ook nog naar Zuid Afrika verzend of meegebracht worden – niet een haalbare idee.

Om een tweedehandse kanselbijbel te vinden is ook niet eenvoudig. Er was zelfs een voorstel om een nieuwe Afrikaanse kanselbijbel te kopen – niet om echt uit te lezen, maar om als symbool daar op de leeskateder te liggen. Maar nee, dacht een ander. Dit is een Nederlandssprekende gemeente. Dat gaat niet.

Toen we die oude Bijbel weer bekeken, zagen we voorin twee pagina's die voor onze eigen geschiedenis als gemeente heel erg belangrijk zijn – een handgeschreven inschrijving om te zeggen dat die aan deze gemeente geschonken werd door familie van Stryer. Dat stukje geschiedenis konden we eenvoudig niet wegdoen. Richard kende iemand die boeken

restaureert tegen een redelijk prijs. Hij heeft de Bijbel meegenomen en een paar weken lang kwam die terug en zag er prachtig uit. Wij dachten dat de voor- en achterkant nieuw waren. Maar nee, zegt Richard, alles is oorspronkelijk, ook het buitenblad, alleen maar gerestaureerd en weer stevig gebonden.

Onze Bijbel heeft nieuw leven. Die is weer heel, niet stuk meer. Die ziet er mooi uit en stevig. En als je binnen kijkt, ziet men: 1) onze geschiedenis in die twee pagina's, 2) en de rest van de bladzijden zijn vrij gehavend van veel gebruik.

Al met al een gepast symbool van Gods woord om hier in onze kerk te hebben.



Book Review

Women's Pearls – Quotations and Sayings of South African Women

I associate women with roundness. Our body features are more round than men's. Men seem to think more in straight lines and blocks, while women think in circles and curves.

That's the thought that came to my mind when I paged through the book called "Women's Pearls" – Quotations and Sayings of South African Women. The image of the pearl as a parable for the women's sayings is the first and obvious referral to roundness. But what caught my attention more, is that the book makes these quotations from every day women, go round to other ordinary women, and pass on the simple yet profound wisdom that they carry.

The author Jacqueline Williams' arrangement and interpretation of the quotations makes them accessible and fun to read. There are a few personal stories from women who remember how the sayings influenced their lives. To me this is a feast of recognition.

The sayings are collected from across South Africa, from different communities. They display a rich diversity of cultural and religious backgrounds and most of the official languages are included. I even saw Tamil and Gujarati sayings. None of the cultures, religions and languages are dominantly present, they all seem to complement each other.

Even the paintings portray the persons in a "culture neutral", "religion neutral" and "language neutral" way, yet distinctively South African.

It makes the book a delight to read, to page through or to glance at and ponder.

If there is one thing to criticise the book about, it is its shape. It is square. I would have loved a round book to emphasise the roundness of the women's sayings.

I can't wait for the next publication of South African women's sayings and hope the author will tap from the rich sources of our women and will once again include the full spectrum of cultures, religions and languages of communities of our great country.

Marlene L. Bethlehem

Commissioner for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural Religious and Linguistic Communities

August 2012

	7 okt	14 okt koffiedrinken
1	H Kettner	C Reinten
2	R Boer	T van Wyk
3	R Appel	R Boer
4	W Strydom	R Appel
5	M Letterie	D Kruger
Begroeting	V Vernede	W Kruger
Bloemen	M van Zee	D Kruger
Koffie		R Boer A Knoester
	21 okt avondmaal	28 okt
1	F vd Kuil	N vd Eijkel
2	J Smit	KJ Leeuw
3	M Letterie	J de Jong
4	W Strydom	N Knoester
5	S Steen	A Knoester
6	J de Jong	
7	H Kettner	
Begroeting	J de Jong	I Pol
Bloemen	H Kettner	J de Jong

Agenda oktober 2012

Maandag 1	10h00	Bijbelstudie – Ouderen Noorde Jeltje 011 791 4592 Vic 073 700 9610
Dinsdag 2	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
Zondag 7	10h00 11h00	Eredienst Ds Y Dreyer Eredienstcommissie Bijbelstudie Oost en Zuid
Dinsdag 9	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
Donderdag 11	17h30	FINCOM
Zondag 14	10h00 11h00	Eredienst Ds Y Dreyer Koffiedrinken
Dinsdag 16	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
Donderdag 18	10h00 19h30	KOFFIECLUB Bijbelstudie – Noorde Rieneke 011 704 3602
Zondag 21 Avondmaal	10h00 11h00	Eredienst Ds Y Dreyer Diakonie vergadering
Dinsdag 23	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
Zondag 28 Hervormingsfeest	10h00 11h00	Eredienst Ds Y Dreyer Bijbelstudie West en Noord
Dinsdag 30	9h00 – 13h00	Kerkkantoor

Verjaardagen oktober 2012

Dinsdag 2	Patricia Kocsisek	078 219 8189
Woensdag 3	Tanja Smit	078 503 2142
Donderdag 4	Charmain Lines	011 880 9551
Donderdag 4	Martin Kiewiet	011 662 1310
Zondag 7	Nel van Driel	011 973 2354
Maandag 8	Alice Basson	011 680 6669
Zaterdag 13	Mieke McDonald	011 475 4375
Zondag 14	Monique Schmidt	
Zaterdag 20	Leoni van Wyk	076 402 7921
Zondag 21	Cor Joustra	011 325 2919
Woensdag 24	Yvonne de Koster	011 682 2163
Donderdag 25	Vian Venter	011 865 4394
Donderdag 25	Charlize Venter	011 865 4394
Donderdag 25	Jenny le Roux	011 435 5943
Zaterdag 27	Ellen van Weely	
Zondag 28	Mel Kaplan	011 391 4121

MARANATHA KERK

Webadres	http://www.nlgemeente.co.za
Facebook	http://tinyurl.com/FBMaranatha
Straatadres	Sherborneeweg 3 PARKTOWN
Postadres	Nederlandssprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	Ds Yolanda Dreyer 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za Ds Carusta van der Merwe 082 554 7715 carusta@gmail.com
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 9h00 – 13h00	Arma Blaauwhof 011 726 1409 nlgemeente@mweb.co.za
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street Branch Code 190805
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 vdkuil@iafrica.com
Scriba Registratie	Hanja Kettner 012 654 7692 / 082 546 8471 hanja.kettners@vodamail.co.za
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Aad van der Kuil 011 792 1145
Organist	Richard Steinmann 011 234 5857 steinmann@absamail.co.za